

SAMENSPEL

Wijkblad van de *Christus Triumfatorkerk, J. v. Stolberglaan 154 te Den Haag*
16^e Jaargang nr. 8 - oktober 2012

Abonnementsprijs € 10,00 (+ evt. portokosten ad € 10,00) per jaar

Bankrekeningnr: 514 40 61 t.n.v. *Stichting Christus Triumfatorkerk o.v.v. Samenspel*

Redactie: Henk Hospes, Laan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haag
Email: samenspel@ctkerk.nl tel. 070 327 03 66
Greet Hulshof, Wouter Müller, Adriaan Sala
Advertenties: Bert van der Sluis, Jacob Mosselstraat 11, 2595 RD Den Haag
Bezorging: Henk Hospes tel. 070 327 03 66

Koster : Kristin Anderson tel. 070 383 76 55
b.g.g. en alleen in dringende gevallen 070 331 03 79
email: koster-beheerder@ctkerk.nl

Predikanten: ds. Ruud Stiemer, Jul. van Stolberglaan 285, 2595 CH
di, do en vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en rond 18 u tel. 070 382 52 65
(maandag vrij/ woensdag *Noorderkerk*)
email: ruudstiemer@ctkerk.nl
ds. Berit Bootsma-Gerritsen, Mariastraat 73, 2595 GM
maandag, woensdag, donderdag tel. 070 359 62 39
email: beritbootsma@ctkerk.nl

Wijkkerkenraad:

Voorzitter: Anita van Koningsveld, Laan v N. O.- Indië 142, 2593 CA
email: avdwal@casema.nl tel. 070 385 00 82
Scriba: Wilma Beeftink, Guirlande 106, 2496 WR tel. 015 361 82 67
email: scriba@ctkerk.nl

Kerkelijk Bureau: Jul. van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag
GKO: van 9 - 12 uur op ma, wo en vrijdag tel. 070 385 36 45
pgo@casema.nl (GKO)
PGG PGG-ledenadministratie@ctkerk.nl

Website: www.ctkerk.nl

Zondagsbrief per email? Aanvragen bij Bert Jan van Veen (bertjanvv@gmail.com)

GIRO-/BANKREKENINGEN

Vaste vrijwillige bijdragen:

- kerk (GKO): 43555 t.n.v. Gereformeerde Kerk 's Gravenhage-Oost
- kerk (PGG): 615174 t.n.v. Prot. Gem. Wijk. Kerkentm. Bezuidenhout
Collectebonnen: 5253 t.n.v. Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG)
Diversen: 5144061 t.n.v. Stichting *Christus Triumfatorkerk o.v.v.* het doel (*)
* Samenspel / * Verjaardagsfonds / * Wijkkas / * Giften /
* Legaten
Diaconie (GKO): 427021 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk 's Gravenhage-Oost
Diaconie (PGG.): 1768712 t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgemeente Bezuidenhout
Zending (GKO): 435 t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO

VAN DE REDACTIE



Zoals u hebt kunnen zien, zijn we deze zomer een nieuwe rubriek gestart onder de titel *Wist U dat* De onderwerpen zijn willekeurig maar hebben altijd raakvlakken met het geloof, de Bijbel of de kerk. Mocht u ook een idee hebben voor een onderwerp in het kader van deze rubriek dan houden wij ons van harte aanbevolen!

Een deel van de abonnees heeft de jaarlijkse bijdrage in de kosten van *Samenspel*, waarvoor in het voorjaar een acceptgiro is toegezonden, nog niet voldaan. In verband hiermee zal binnenkort een herinnering worden verstuurd. Uw bijdrage is nodig om ook dit jaar de exploitatie van ons wijkblad kostendekkend te kunnen afsluiten. Doet u mee voorzover dat in uw vermogen ligt?

We hebben weer een geslaagd startweekend achter de rug. U leest er alles over in een bijdrage van Wouter Müller. De bezetting tijdens de dienst op zondag had overigens wel wat beter mogen zijn. Niet vanwege mijn debuut in het gelegenhedskoor (...), maar omdat de jaarlijkse opening van het kerkenwerkseizoen iets feestelijks is dat je bij voorkeur met zoveel mogelijk gemeenteleden samen viert. Te meer omdat in die dienst twee nieuwe leden van onze wijkkerkenraad (twee oude bekenden!) in het ambt werden bevestigd, terwijl afscheid werd genomen van twee andere leden.

Om nog even terug te komen op het gelegenhedskoor: ik had niet gedacht dat ik het zo leuk zou vinden (afgezien van het vroege tijdstip van opstaan om op tijd aanwezig te zijn voor de generale repetitie op zondag). De eerste keer dat we de liederen zongen, had ik – zoals vaker - nogal wat moeite met de toonhoogte, die dan weer te hoog dan weer te laag voor me was. Gaandeweg kreeg ik toch de melodie onder de knie en begon ik de liederen ook steeds meer te waarderen. Dat is dan gelijk ook het voordeel van het zingen met een koor, al is het maar een gelegenhedskoor: onbekende melodieën krijgen de kans om bekend te worden, waardoor ook het plezier om ze te zingen toeneemt. Of dat genoegened wederzijds is, laat ik maar even in het midden. Gelukkig heeft mijn stem niet voldoende volume om het effect voor de toehoorder negatief te beïnvloeden.

Naast de bijdrage van Wouter Müller treft u in deze aflevering weer de gebruikelijke vaste rubrieken en columns en een volle agenda voor oktober aan. We blikken vooruit op de activiteiten in de komende maand en in een gezamenlijke bijdrage kunt u nader kennismaken met de predikanten die samenwerken in de PGG-combinatie van wijkgemeenten waar de CTK deel van uitmaakt. Verder heeft de binnen die combinatie actief zijnde ZWO-commissie zich voorgenomen om ook in *Samenspel* meer van zich te laten horen. Ik wens u veel leesplezier.

Met een hartelijke groet,

Henk Hospes



Het volgende nummer komt donderdag 25 oktober van de drukker. Kopij kunt u tot uiterlijk woensdag 10 oktober a.s. inleveren bij:
Henk Hospes, Laan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haag
of per email: samenspel@ctkerk.nl
U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 1 december 2012

INHOUD

ACTIVITEITEN:

- 15 Agenda
- 16 Bazar – nog maar twee maanden
- 21 Een duurzame start – Wouter Müller > > >

COLUMNS:

- 11 Opzij, opzij, opzij,... Mirjam Goudart - Jansen
- 17 Water en Vuur Adriaan Sala

GEDICHT:

- 19 Laat uw Geest door onze aderen stromen

DIVERSEN:

- 6 Samenwerkenden predikanten
- 24 Van de ZWO-commissie

VASTE RUBRIEKEN:

- 4 Meditatie – Beheren en bewaken – ds. Berit Bootsma
- 9 BerichtenBus – ds. Berit Bootsma
- 10 Wist u dat? (1)
- 12 TeamGeest – ds. Ruud Stiemer
- 13 Van zondag tot zondag
- 14 Kerkdiensten – overzicht
- 14 Wist u dat? (2)
- 20 Bedankt
- 20 In memoriam
- 22 Collecteopbrengsten
- 25 Bijbelleesrooster
- 26 Cryptogram



Ontmoetingsbijeenkomsten

Op 24, 30 oktober en 1 november a.s. zijn er ontmoetingsbijeenkomsten voor gemeenteleden. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan een van deze ontmoetingsbijeenkomsten waarin we onder leiding van één van onze predikanten nadenken over *Duurzaam geloven*. U leest hierover meer in de brief die u bij deze *Samenspel* aantreft.



MEDITATIE

Beheren en bewaken

God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken.
Genesis 2 : 15

Zoals u tijdens het startweekend misschien niet ontgaan is, is ons jaarthema: *duurzame kerk*. Het is een thema dat misschien niet direct sprankelt, maar wat wel veel gesprekstof oplevert. Iedereen heeft namelijk wel een voorstelling bij het woord *duurzaamheid*. Voor de één betekent het bijv. overstappen op groene stroom, de ander doet het denken aan een oud christelijk woord als rentmeesterschap. Wat het ook oproept, de term *duurzaamheid* doet ons stilstaan bij onze verantwoordelijkheid tegenover de aarde en alles wat daarop leeft. Een thema dat in de afgelopen verkiezingstijd helaas onderbelicht is gebleven, maar wat wel een heel actueel vraagstuk is. Hoe kunnen we deze aarde bewoonbaar houden, nu er steeds meer mensen bijkomen?

In de eerste hoofdstukken van de Bijbel wordt al beschreven welke bijzondere relatie de mens heeft tot de aarde waarop hij leeft. De mens heeft gezegd over alles wat leeft. Er staat zelfs ergens dat de dieren angst voor ons zullen voelen. Tegelijk heeft God de mens een opdracht meegegeven. De mens moet Gods goede schepping beheren en bewaken. Dat gaat veel verder dan er alleen maar gebruik van maken. Het geeft ons de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de schepping goed blijft. Als een goede beheerder mogen we ervoor zorgen dat alles wat op aarde leeft tot bloei komt en in een goede staat verkeert. Nogal een opdracht als je ziet hoeveel mensen leven in omstandigheden waar ze niet tot bloei kunnen komen. Daarnaast is de opdracht om over de schepping te waken, haar te beschermen tegen schadelijke invloeden. Dit klinkt erg paradoxaal als je bedenkt dat de mens zelf misschien wel de grootste bedreiging is voor de schepping.

Wat betekent het voor jou dat je de opdracht hebt de aarde te bewerken en erover te waken? Wat kunnen we als kerk doen om verschil te maken in onze omgeving? Hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid tegenover alles wat leeft, vormgeven op een manier die we vol kunnen houden? Zomaar wat vragen waarmee we het komende seizoen bezig zullen zijn. Hopelijk zullen we ook wat antwoorden vinden.



Misschien is het een troost dat mensen zich al eeuwen geleden zorgen maakten over de verhouding tussen de aarde en de mens. Franciscus van Assisi zag in zijn tijd al dat de mensen de aarde misbruiken en de Schepper beledigen. Daarom heeft hij twee jaar voor zijn sterven, in 1225, een loflied geschreven genaamd *het Zonnelied*. Een lied dat 'een lofzang is over al Gods schepselen waarvan we iedere dag gebruik maken, die we nodig hebben om te blijven leven en voor welke voortreffelijke gaven het menselijk geslacht iedere dag weer ondankbaar is' aldus Franciscus. Een lied waarmee ik deze meditatie graag wil afsluiten.

ds. Berit Bootsma

*Allerhoogste, almachtige goede Heer,
U zij de lof, de roem de eer en alle zegeningen.
Aan U Allerhoogste komen ze toe
en geen mens is waardig U te noemen.*

*Wees geloofd, mijn Heer met al uw schepselen
speciaal heer broeder zon, die de dag is
en ons door zichzelf verlicht.
In zijn stralende schoonheid en grote glans
is hij van U, allerhoogste, het symbool.*

*Wees geloofd, mijn Heer door zuster maan,
en de sterren.
U deed haar aan de hemel staan
klaar, kostbaar en charmant.*

*Wees geloofd, mijn Heer door broeder wind
en door de lucht en de wolken,
het heldere en ieder ander weer
waardoor elk schepsel zijn onderhoud vindt.*

*Wees geloofd, mijn Heer door zuster water,
die zo bruikbaar en deemoedig is,
zo kostelijk en kuis.*

*Wees geloofd, mijn Heer door broeder vuur
die ons uw licht brengt in de nacht.
Hij is zo lieflijk en vrolijk en onverzettelijk in zijn kracht.*

*Wees geloofd, mijn Heer door onze zuster, moeder aarde,
die ons draagt en voedt en allerlei gewassen groeien doet
kleurrijke bloemen en gras.*

*Wees geloofd, mijn Heer door hen die vergeven,
uit liefde tot U, wat hun is aangedaan;
die bij ziekte en verdrukking hun geduld niet verliezen.
Zalig die ze in vrede doorstaan,
want door U, allerhoogste, worden zij gekroond.*

*Wees geloofd, mijn Heer door zuster dood
die ons lichaam ontbindt.
Geen mensenkind die haar ontloopt.
Wee die zij tegenkomt met zonden beladen.
Zalig zij die zij geborgen vindt in uw heilige wil:
de tweede dood zal hen niet deren.*

*Lof en zegen mijn Heer.
Breng Hem uw dank en hoge eer
en diepe nederigheid.*

Samenwerkende predikanten

De *Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage* heeft voor een gezonde toekomst van onze kerk vijf combinaties van wijkgemeentes voor ogen. In ons gedeelte van de stad betekent dat een nauwere samenwerking tussen *Duinzichtkerk/Vredeskapel*, *Kruispunt* en *Christus Triumfatorkerk*. Hoe die combinatie zal gaan functioneren is op dit moment onderwerp van gesprek tussen onze kerkenraden. Daar kunnen wij niet op vooruit lopen. Wat we als predikanten wel kunnen doen, is het zoeken van een nauwere samenwerking. Praktisch betekent dit dat het nodig is dat we elkaar beter leren kennen. Dat onze wijkgemeentes weten wie 'die andere' dominees zijn. Dat wij voor elkaar waar nemen tijdens vakanties (of zwangerschapsverlof). Wat verder mogelijk of nodig is zullen we moeten afwachten. Maar een nadere kennismaking is in ieder geval goed, zodat u weet wie wij zijn.



v.l.n.r. ds. Ruud Stiemer, ds. Berit Bootsma, ds. Corrie van Duinen, ds. Roel de Meij Mecima

CORRIE VAN DUINEN is voltijds predikant in *Duinzichtkerk/Vredeskapel* sinds september 2008. Daarvoor was zij predikant van de wijkgemeente *Pax-Bornholm* van de *Protestantse Gemeente Hoofddorp* (1999-2008), en van de *Hervormde Gemeente Oostburg-Zuidzande* (1994-1999). Via banen in het bedrijfsleven, bij het werelddiakonaat van de hervormde kerk, en bij de afdeling Communicatie van de *Wereldraad van Kerken* ging zij in 1984 alsnog theologie studeren in Utrecht (doctoraal) en Leiden (kerkelijke opleiding). Ds van Duinen woont in de pastorie in de Malakkastraat naast de *Vredeskapel* en is 57 jaar oud.

Wat is het laatste niet-theologische boek dat je hebt gelezen? *'Vrij man'* van Nelleke Noordervliet. Een lijvige roman (net met vakantie geweest!) die op een mooie manier inzicht geeft in het geestelijke klimaat in de Nederlanden eind 17^e eeuw.

En het laatste theologische boek? Over zingeving. Victor Frankl's indrukwekkende boekje *'Man's Search for Meaning'*. Het boekje is al uit 1946 en geeft naast Frankl's verslag van zijn jaren in verschillende concentratiekampen zijn visie op 'de zin van het bestaan', die naar zijn overtuiging niet afhankelijk is van de omstandigheden. Kort gezegd: het is aan jou als mens om in iedere situatie te ontdekken wat voor jou de zin en betekenis ervan is. Ik las de Amerikaanse editie uit 2006 met een voorwoord van Harold S. Kushner. Er is een Nederlandse vertaling uit 1995 met als titel *'De Zin Van Het Bestaan'*.

Wat vind je het leukste van je werk? Het zoeken van het geloofsgesprek met mensen. Of dat nu gaat om kringen, individueel pastoraat, huiskamerbijeenkomsten,

catechese of de eredienst. De opbouw van de gemeente zal altijd gebeuren rond wat ons in geloof bindt en inspireert. Daartoe mogelijkheden creëren en daarin de gemeente voorgaan is voor mij het hart van het werk.

En naast het werk? Dan is er vooral tijd voor muziek. Ik zing in een kamerkoor (vooral oude muziek), heb de laatste jaren ook jazz en lichte muziek gezongen, speel piano en kom graag in concertzalen, musea en filmhuizen. En dat dan bij voorkeur met de mensen die mij dierbaar zijn.

ROEL DE MEIJ MECIMA is sinds januari 2011 interim-predikant in *Kruispunt*. Daarnaast is hij sinds oktober 2010 interim-predikant van de *Nieuwe Badkapel* te Scheveningen. Daarvoor was hij interim-predikant van de *Protestantse Gemeente te Voorschoten* en van de wijkgemeente *'De Bron'* in Alphen aan den Rijn (2008-2010). In 2009 heeft hij een half jaar gewerkt op het *Mobiliteitsbureau voor Predikanten en Kerkelijk Werkers* in Utrecht om onderzoek te doen naar mobiliteit van predikanten in de *Protestantse Kerk in Nederland*. Daarvoor was hij gemeentepredikant in Overschie (2002-2008) en in Hontenisse en Hulst (1992-2002) en scriba van de *Provinciale Kerkvergadering van de Nederlands Hervormde Kerk* in Zeeland (1998-2000). Na een HBO-opleiding voor leraar godsdienst en maatschappijleer heeft hij theologie gestudeerd aan de *Vrije Universiteit* in Amsterdam (doctoraal) en in Leiden (kerkelijk). Hij is 54 jaar oud.

Wat is het laatste niet-theologische boek dat je hebt gelezen? *'Berigt aan de heeren reizigers. 400 jaar openbaar vervoer in Nederland.'* Dit boek beschrijft op een boeiende wijze de mobiliteit van mensen gedurende de afgelopen 400 jaar en hangt nauw samen met mijn belangstelling voor het spoor- en tramwegwezen.

En het laatste theologische boek? Dat is het boek *'Lichaam en Geest van Christus'* van dr. A. van de Beek. De theologie van de kerk en de Heilige Geest. Van de Beek was één van mijn kerkelijk hoogleraren in Leiden en hoewel ik theologisch andere posities kies dan hij en het vaak niet met hem eens ben, vind ik zijn boeken steeds weer uitdagend om te lezen omdat hij daarin wel de vragen stelt die er toe doen, bijvoorbeeld als het gaat om de kerk, het ambt, de liturgie, de doop en het avondmaal. Hij geeft daarbij veel inzicht in de kerkvaders en de situatie van de oude kerk.

Wat vind je het leukste van je werk? Het voorgaan in de eredienst en dan in het bijzonder in de *Dienst van Schrift en Tafel*. Liturgie loopt als een rode draad door mijn leven en voor mij is liturgie ook het voertuig waardoor de traditie van de kerk wordt overgeleverd. Met liturgie moet men zorgvuldig omgaan. Het is 'heilig spel' en daarom ook 'riskant'. Veel plezier beleef ik ook aan de voorbereiding van diensten en het overleg daarin met cantores, organisten en anderen die bij de eredienst betrokken zijn.

En naast het werk? Dan is er tijd voor familie en vrienden en voor het huishouden. Ook bezoek ik van tijd tot tijd musea en concerten en met andere belangstellenden projecten die te maken hebben met spoor- en tramwegen.

BERIT BOOTSMA-GERRITSEN is sinds 5 oktober 2008 deeltijd predikant (60%) in de *Christus Triumfatorkerk*. Ik sta in deze gemeente samen met mijn collega ds. Ruud Stiemer. Nadat ik in de zomer van 2007 was afgestudeerd aan de *Vrije Universiteit* te Amsterdam, ben ik hier mijn loopbaan als predikant begonnen. Dat bevalt me tot nu toe zeer goed, zowel de stad Den Haag, als het werk in de gemeente en de combinatie.

Naast mijn werk ben ik actief bij het *Interkerkelijk Dovenpastoraat*. Tijdens mijn studietijd heb ik de Nederlandse gebarentaal geleerd. Ik heb het altijd fascinerend gevonden dat je kunt praten met je handen en je lichaam. Enkele keren per jaar ga ik voor in dovendiensten, bijv. in Alphen a/d Rijn, zonder daarbij een tolk nodig te hebben. Ik woon in het Bezuidenhout en ben 31 jaar oud.

Wat is het laatste niet-theologische boek dat je hebt gelezen? *'Het spel van de engel'* van Carlos Ruiz Zafón. Een labyrinthisch en intrigerend verhaal over de wereld van schrijvers, boeken en verhalen.

En het laatste theologische boek? *'Authentiek: De zoeker en het verlangen'* van Boele P. Ytsma. Het is een vervolg op zijn eerste boek *'Van de kaart'*. In *'Authentiek'* gaat hij verder in op geloven in de huidige tijd. Een tijd waarin geloven volgens Ytsma steeds vaker gekenmerkt wordt door twijfel en vooral door zoeken. Door welk verlangen wordt de zoeker gedreven?

Wat vind je het leukste van je werk? Samen met mensen onderweg zijn en zoeken naar wat het geloof betekent in hun leven en in deze tijd. Pastorale bezoeken en gespreksgroepen geven mij heel veel energie. Daarnaast vind ik het leuk om samen met gemeenteleden te bouwen aan de gemeenschap rond het woord van God. Heel concreet doe ik dat in het project *'Jonge professionelen en de Christus Triumfatorkerk'*. Samen met vele anderen probeer ik in dit project contact te leggen met mensen tussen de 25 en 40 jaar, om ook voor deze doelgroep kerk te zijn.

En naast je werk? Gaat er veel tijd en liefde naar mijn gezin. Ik heb een lieve man, een dochter van twee en eind november verwachten wij ons tweede kind. Daarnaast zing ik in een meidenpopkoor.

RUUD STIEMER is sinds 29 januari 2006 parttime predikant van de *Christus Triumfatorkerk* (70%) en werkt daarnaast - sinds 6 februari 2011 - in de *Noorderkerk* (30%). In de wijkgemeente van de *Christus Triumfatorkerk* werkt hij samen met zijn collega ds. Berit Bootsma. Voordat hij naar Den Haag verhuisde was hij predikant van de gereformeerde kerk in het Oost-Groningse dorp Vlagtwedde en van de Samen-op-weg wijkgemeente *'Oostgaarde'* in Capelle aan den IJssel. Op 29 mei jl. promoveerde hij aan de *Vrije Universiteit* bij prof. dr. Henk Vroom op een proefschrift over de missioloog prof. dr. Johannes Verkuyl (1908-2001). Ruud Stiemer is 47 jaar en woont aan de Juliana van Stolberglaan in het Haagse Bezuidenhout.

Wat is het laatste niet-theologische boek dat je hebt gelezen? *'Het zevende kruis'*, een roman geschreven door Anna Seghers (1900-1983). Het verhaalt over de vlucht van zeven gevangenen uit een Duits concentratiekamp tijdens het Derde Rijk. Het boek geeft een indrukwekkend beeld van de beklemmende sfeer in het Duitsland van 1937.

En het laatste theologische boek? *'Verzet en verzoening'* van de Zuid-Afrikaanse predikant C. F. Beyers Naudé (1915-2004). In deze autobiografie beschrijft hij zijn verandering van overtuigd nationalist tot uitgesproken tegenstander van de apartheidsideologie. Zijn verzet vloeide voort uit zijn trouw aan het Evangelie. Zijn vreedzame inzet voor veranderen en verzoening hebben velen in de jaren zestig, zeventig en tachtig geïnspireerd. Ook voor mij vandaag is ds. Beyers Naudé een inspirerend voorbeeld.

Wat vind je het leukste van je werk? De ontmoeting met mensen in allerlei levenssituaties: jong en oud, in dagen van vreugde of verdriet, in dagen van geloof of twijfel. De gesprekken over geloofs- en levensvragen. Doordat mensen verschillend zijn, is in mijn werk geen dag hetzelfde. Het is een voorrecht om namens de Heer zo met mensen op te mogen trekken. Als tweede noem ik de kerkdienst. Zowel van de studie ter voorbereiding op de dienst als van het vieren van de eredienst kan ik zeer genieten.

En naast je werk? De weekends en de vakanties breng ik door met mijn partner Wim Klop. Hij is vanwege zijn werk woonachtig in Papendrecht. We zijn sinds Kerst 1993 samen. Op woensdagavond zing ik met veel plezier in het Gregoriaans koor *'De Boskant'*. Inderdaad, een dominee op een rooms-katholiek koor. Dat is oecumene!



BerichtenBus

Nog maar net aan het nieuwe seizoen begonnen, hebben we ons eerste experiment alweer achter de rug. Op 2 september maakten we kennis met het fenomeen: *kerkdienst met gesprek*. Eerst hielden we een dienst waarin het ging over Gods hand in het leven van Naomi. Daarna hebben we in zeven groepen doorgepraat over het verhaal en de vraag of God ook zeggenschap heeft in ons leven.

Het was voor velen eerst wat onwennig. Iedereen moest een beetje zijn weg zoeken, maar toen iedereen eenmaal zat, waren er goede gesprekken te horen. Het is ontzettend waardevol om als gemeenteleden met elkaar het gesprek aan te gaan over het geloof. Waar in onze maatschappij zijn er plekken te vinden waar jong en oud aan één tafel zitten? Dat wij dat wel hebben, is een gegeven waar we trots op mogen zijn en wat we mogen koesteren. Uit wat gesprekken en een korte enquête na afloop bleek dat velen het initiatief hebben gewaardeerd. Daarom willen we hiermee doorgaan. Het is de bedoeling om ongeveer drie keer per jaar een *kerkdienst met gesprek* te organiseren. De eerstvolgende keer zal zijn op 9 december a.s. onder leiding van ds. Ruud Stiemer.

GESPREKSGROEP GELOVEN

Inmiddels zijn we gestart met de gespreksgroep *Geloven* in de nieuwe opzet. Met een club van negen mensen begonnen we aan het thema *Duurzaamheid*. We lezen met elkaar diverse Bijbelteksten die ons aan het nadenken zetten over diverse aspecten van dit onderwerp.

De tweede avond is donderdag 4 oktober en heeft als thema: *dieren*

De derde avond is op donderdag 25 oktober en gaat over de schatten die wij verzamelen. We lezen met elkaar Matteüs 6 : 19 - 34.

Mocht je nu nieuwsgierig zijn geworden en nog mee willen doen met deze groep? Dat kan! Je kunt je opgeven bij ondergetekende.

FILMAVOND 19 OKTOBER

De eerste filmavond van het seizoen is gepland op vrijdag 19 oktober om 20 u. We bekijken met elkaar de film *Super Size Me*. Na afloop praten we met elkaar door over onze indrukken en de thema's die de film oproept. In deze film, of misschien beter gezegd: documentaire, staat de vraag centraal of je 30 dagen alleen maar bij McDonald's eten, overleeft?

Morgan Spurlock onderzoekt het door zichzelf als proefpersoon op te werpen. We zien de gevolgen en zien de invloed van marketingstrategieën van fastfoodketens. Kortom een film die aansluit bij ons jaarthema.

Tabe Zijlstraal, *Christus Triumfatorkerk*.
Tijdstip: 20 uur.

Info & opgave: beritbootsma@ctkerk.nl

ANTWERPEN OP ZIJN KOP

Op dinsdag 16 oktober om 20 u komt dhr. Dirk van Gooten een lezing houden met als titel: *Antwerpen op zijn kop en nu Den Haag nog*. Dirk van Gooten is werkzaam



bij de *St. Egidiusgemeenschap* in Antwerpen. Deze stichting houdt zich bezig met vredeswerk en zet zich vooral in voor ouderen en jongeren in achterstandswijken. Dit gebeurt onder andere door verbindingen te leggen tussen de generaties. Wij willen ons laten inspireren door dit bijzondere project, dat Antwerpen op zijn kop heeft gezet, want wie weet wat er in Den Haag mogelijk is! Daarom worden er diverse maatschappelijke organisaties uitgenodigd om de le-

zing van dhr. Van Gooten handen en voeten te geven.

VERLOF

Maandenlang lijkt het nog heel ver weg en dan is het toch opeens bijna zo ver: het zwangerschapsverlof. Op vrijdag 26 oktober gaat mijn verlof in. Voor mij breekt er dan een periode aan waarin ik mij kan gaan voorbereiden op de komst van onze tweede spruit die hopelijk kort rond 23 november komt. Afhankelijk van hoe lang de kleine op zich laat wachten

zal ik omstreeks half of eind februari 2013 weer aan het werk gaan.

Verschillende groepen hebben een regeling getroffen voor tijdens mijn verlof. Voor het overige, bijvoorbeeld het pastoraat, is ds. Ruud Stiemer mijn vervanger. Mocht het nodig zijn, dan kunt u tijdens mijn verlof contact met hem opnemen.

Ik hoop u de komende maand tegen te komen tijdens een van de diverse activiteiten in onze gemeente. Met een hartelijke groet.

Ds. Berit Bootsma

Wist u dat ...?

insecten die over water kunnen lopen ook wel Jezusbeestjes genoemd worden?

Ze maken gebruik van de oppervlaktespanning van water.

Dat is het natuurkundige verschijnsel dat het oppervlak van een vloeistof zich gedraagt als een veerkrachtige laag, een soort schilletje. Sommige insectjes en lichte voorwerpen zinken niet dankzij dit fenomeen.



Zomaar een wijsheid ...



Elk ding behoudt zijn aard, een ezel wordt nooit een paard.

Gezegde (ingezonden: Ida Kwaak)

Opzij, opzij, opzij!

Als ik mijn e-mailpostvak open, zie ik tot mijn schrik een mailtje van Henk Hospes. Niet dat Henk's mailtjes reden tot zorg zijn, maar dit was een herinnering aan iets dat ik vergeten was: "Mirjam, heb jij nog gedacht aan je kopij voor *Samenspel?* Groet, Henk" Oeps! Slordig zeg. Als ik naar beneden scroll in mijn inbox zie ik dat ik zelfs nog een herinnering had gekregen. Helemaal vergeten.

Hoe kan dat nu? Zes weken de tijd en dan nog de deadline laten verstrijken. Is het desinteresse, vergeetachtigheid? Nee, dat is het niet. Ik weet hoe het komt: ik heb het te druk. Of beter gezegd: ik maak het mezelf te druk. Bijvoorbeeld vorig weekend, dat zat helemaal volgepland van vrijdag t/m zondag: huis bezichtigen in Leidschendam, etentje en logeren in Groningen, zaterdag terug in Den Haag een verjaardag en een bruiloft, zondag kerk en koffieschenken en bootjevaren met vrienden. Natuurlijk, allemaal leuke dingen en ik ben dankbaar dat ik dat allemaal mag beleven, maar het helpt niet om na een drukke werkweek tot rust en bezinning te komen. Zeker als je door de week ook bijna elke avond buiten de deur bent. Dus ik geniet nu ontzettend van mijn heerlijke vrije dag en het vooruitzicht op een rustig weekend!

Je zult nooit tijd vinden,
je zult tijd moeten maken



Dat ik nu op stel en sprong een column moet schrijven vind ik helemaal niet erg, want ik vind schrijven leuk. Bovendien dwingt het me tot nadenken. En dat is wat ik zo heerlijk aan de vakantie vond. Ik had tijd. Tijd voor leuke dingen, zoals lezen en zwemmen, maar ook tijd om na te denken. Op dat moment had ik ook veel goede voornemens, onder andere geïnspireerd door het lezen van de 'mindstyle' tijdschriften *Happinez* en *InSense*. Zoals minder vaak de TV aan als we thuis zijn en een cursus mediteren volgen om vaker écht tot rust te komen. Vaker creatief bezig zijn, maar ook meer tijd nemen voor mijn geloof en voor onze kerk. Ons sponsorkindje in India schrijven, vriendinnen vaker bellen en de buurvrouw van 95 weer eens uitnodigen voor een borreltje. De laatste keer dat ik haar sprak heb ik gezegd dat we het wat te druk hadden, maar dat ik gauw zou aanbellen ... en dat is tot mijn schaamte meer dan twee weken geleden.

Als ik dit schrijf, zijn we alweer drie weken terug van vakantie en van al mijn voornemens om rust te nemen en tijd voor bezinning is nog maar weinig terecht gekomen. Ik voelde me de afgelopen weken zoals het liedje van Herman van Veen: *Opzij, opzij, opzij...* En dat is geen goed gevoel, bovendien doe je er anderen tekort mee. En dat wil ik niet langer. Ik wil tijd maken voor dingen die ik leuk vind, zoals deze column schrijven. Meer tijd voor mezelf, maar vooral ook voor anderen. Dat is wat er toe doet. Samen leven. Dat lukt niet als je zoveel andere dingen 'moet'.

Mirjam Goudart - Jansen

*Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast.
Opzij, opzij, opzij, want wij zijn haast te laat, wij hebben maar een paar minuten tijd.
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.
We kunnen nu niet langer, we kunnen nu niet langer blijven staan.
Een andere keer misschien dan blijven we wel slapen
en kunnen dan misschien, als het echt moet,
wat over koetjes, voetbal en de lotto praten,
nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed."*

Herman van Veen

Team-Geest

BELIJDENISGROEP

In het dagelijks leven leggen we in ons doen en laten – bewust of onbewust - belijdenis af van ons geloof. Op ons werk, in het vrijwilligerswerk, op school laten we in woorden en daden zien wie wij zijn en in Wie wij geloven. Zo delen we iets van de hoop die in ons is met de mensen om ons heen (1 Petrus 3 : 15). In de belijdenisgroep bezinnen we ons op de vraag naar het christen-zijn in het dagelijkse leven.

We bespreken in dat kader op zeven avonden een aantal centrale thema's van het christelijke geloof aan de hand van het boekje: *'Wat christenen gelover'* (uitgeverij Lannoo, 2006). Na de afronding van de zeven avonden is er gelegenheid – voor wie dat wil – om tijdens een zondagse kerkdienst van zijn of haar geloof te getuigen. Deze openbare belijdenis wordt gevolgd door een zegen met handoplegging door de predikant. Degenen die van hun geloof willen getuigen en nog niet gedoopt zijn, kunnen bij deze gelegenheid de *Heilige Doop* ontvangen. De belijdenisgroep gaat van start op donderdag 11 oktober om 20 u in de 'domineeskamer' in de *Christus Triumfatorkerk*. Voor meer informatie kun je terecht bij ondergetekende, ruudstiemer@ziggo.

SCHOOL – GEZINSDIENST ZANDVLIET

Zie de rubriek *Van Zondag tot Zondag*.

BAZAR

Graag maak ik u alvast attent op de bazar die op zaterdag 24 november in onze kerk wordt gehouden. We hopen dat we weer veel bezoekers uit de buurt mogen verwelkomen. Het is een dag waarop de ontmoeting centraal staat. Natuurlijk is het fijn als we aan het einde van de dag een mooi bedrag kunnen noemen, maar de gesprekken, de gezelligheid, een luisterend oor, een glimlach is veel meer waard! Dat is niet in geld uit te drukken. We wensen het bazarteam en alle andere vrijwilligers die nu al met de voorbereiding bezig zijn en die op de dag zelf meewerken heel veel plezier toe.

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

Op zondag 25 november gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn. We noemen hun namen en ontsteken een kaarsje om uitdrukking te geven aan ons geloof, dat niet de dood, maar het Leven het laatste woord heeft in ons bestaan. Immers, Christus heeft de dood overwonnen en wij mogen leven door Hem, ook al zijn wij gestorven. Van verschillende gemeenteleden ontvingen we het verzoek of een

familieid of vriend, die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven is, maar niet behoorde tot onze wijkgemeente, ook in deze dienst genoemd kan worden. Graag geven we aan dit verzoek gehoor. U kunt de naam van de gestorvene doorgeven aan ondergetekende. Evenals vorige jaren zal er ook in deze dienst, na het noemen van de betreffende namen, voor een ieder gelegenheid zijn om een kaarsje aan te steken voor hen die zij in stilte willen gedenken.

GESPREKSDIENST: 'UW KONINKRIJK KOME'

Het duurt nog even, maar toch kondig ik het alvast aan: op zondag 9 december houden we de tweede *'Gespreksdienst'*. Na een korte dienst (drie kwartier) zullen we in groepjes uiteengaan om met elkaar in gesprek te gaan (een kwartier). We doen dit aan de hand van drie gespreksvragen die gekozen zijn naar aanleiding van de preek. In deze adventsdienst denken we na over de komst van het koninkrijk van God. Komt het nog? Is het al begonnen? Zien we er al iets van? Kunnen wij er aan bijdragen? En zo ja, hoe dan? Na het gesprek is er gelegenheid om samen koffie en thee te drinken.

Met een hartelijke groet,
ds. Ruud Stiemer

VAN ZONDAG TOT ZONDAG

In deze rubriek vindt u nadere informatie over de vieringen in de komende periode. Over de ontbrekende zondagen is geen nadere informatie bekend. Een volledig (beknopt) overzicht van de kerkdiensten vindt u op de volgende bladzijde.

In oktober staan we twee zondagen stil bij de brief aan de Hebreëën. Een brief waarin veel geschreven wordt over de betekenis van Jezus voor het geloof en de kerk.

Zondag 7 oktober is het thema: *Luisteren naar zijn stem*. We lezen Hebreëën 3 : 1 - 14.

Zondag 14 oktober vindt weer de jaarlijks terugkerende *School-gezinsdienst* met het *Zandvlietcollege* plaats. De dienst wordt voorbereid door leerlingen en docenten. De schoolband, onder leiding van dhr. Roel van Spronsen, zal ook deze keer haar medewerking verlenen. Over het thema en de nadere invulling bericht ik u binnenkort via de zondagsbrief. Het belooft een feestelijke dienst te worden. U en jij bent van harte welkom!

Zondag 21 oktober staan we stil bij het beeld van Jezus als hogepriester. Een beeld wat voor ons niet alledaags is, maar waarmee wel iets gezegd wordt over wat Jezus voor ons betekent. We lezen Hebreëën 4 : 14 – 5 : 10.

KERKDIENSTEN

Een beknopt overzicht. Voor nadere informatie zie de rubriek *Van zondag tot zondag*.

Elke zondag creche en kindernevendienst

<u>oktober</u>		<u>voorganger</u>	<u>organist</u>
7	10.00	ds. Berit Bootsma	Arie Kraaijeveld
14 *	10.00	ds. Jan-Willem Korpelshoek en ds. Ruud Stiemer	?
21	10.00	ds. Berit Bootsma	?
28	10.00	ds. Bart Baak	?



* de *Werkgroep Wereldwinkel* is met een stand aanwezig in de hal van de kerk.



Radiogemeente in de Christus Triumfatorkerk

<u>oktober</u>		<u>voorganger</u>	<u>organist</u>
21	19.00	ds. A.H. Agtereek	Marcel van Duijvenvoorde

Kerkkoor *Scheveningen* o.l.v. Aad van der Deijl

Citydienst in de Noorderkerk

<u>oktober</u>		<u>voorganger</u>
28	19.00	ds. René de Reuver



Wist u dat ...?

de ons zo vertrouwde manier van bidden met de handen gevouwen van de Germanen afstamt?



Het is van oorsprong een Germaanse manier van bidden die zegt: "Ik heb geen zwaard in mijn handen, er is niets waar ik me aan vast kan houden." Daar moeten we dan bij bedenken dat vroeger je zwaard je beste vriend was om in leven te blijven.

Een andere christelijke gebedshouding, die in de vroege kerk gebruikelijk was, is het bidden met geheven handen. Ook daarmee laat je zien dat je ongewapend bent en je aan niets vasthoudt. Je handen opheffen, benadrukt volgens Calvijn het besef dat mensen 'ver van God verwijderd zijn, indien ze hun zinnen niet naar boven heffen'. Daarmee wijst Calvijn ons er op dat de open handen als schalen zijn die op de hemel gericht zijn en klaar staan om te ontvangen. Door te ontwapenen maken we ruimte om te ontvangen en te delen. Je maakt bijna letterlijk je handen vrij om te ontvangen.



(uit de preek van ds. Berit Bootsma d.d. 11-03-2012)



AGENDA

(Voor zover niet anders is aangegeven vindt één en ander plaats in de Christus Triumfatorkerk)

Elke **donderdag** van 13.30 – 16.00 u: Handwerkclub

Elke **vrijdag** van 13 tot 14 u: spreekuur ds. R.E. Stiemer

Elke **vrijdag** om 18 u: *Maaltijdproject.*

oktober 2012

2	19.30	Bijbelgespreksgroep o.l.v. Aad Tulling
4	20.00	Gespreksgroep Geloven
5	20.30	Dining & Wining
9	19.45	Moderamen
10	10.00	Woensdagmorgenbijbelkring o.l.v. Aad Tulling
11	12.30	Pauzeconcert
11	19.15	Sectieoverleg sectie A
11	20.00	Belijdenisgroep (domineeskamer)
11	20.30	commissie pastoraat
13	18.00	Vrijwilligersavond bij Ineke & Wouter Müller (Arentsburghlaan 23, Vb.)
16	20.00	Oecumenische lezing
18	19.45	Kerkenraad
19	20.00	Filmavond – film: <i>Super Size Me</i>
24	10.00	Woensdagmorgenbijbelkring o.l.v. Aad Tulling
24	14.00	Ontmoetingsmiddag sectie A
24	20.00	Ontmoetingsavond sectie B
25	12.30	Pauzeconcert
25	20.00	Gespreksgroep Geloven

Zomaar een wijsheid ...

Wanneer de mens slechts de helft van al zijn wensen vervuld zag, zou hij tweemaal zoveel zorgen hebben.

Franklin (ingezonden: Ida Kwaak)

Nog maar twee maanden ...

Wat vliegt de tijd! De zomer kwam wat laat op gang, maar is nu toch wel weer echt achter de rug. Nog maar twee maanden en dan hebben we weer onze

BAZAR op zaterdag 24 november 2012

Om die weer tot een groot succes te brengen hebben we veel verkoopbare zaken nodig, dus ik noem ze nog maar eens op:



boeken, platen en cd's
speelgoed
knuffels
kerstspullen
kinder- en volwassenkleding
schoeisel
tassen en sieraden
platgoed (lakens, handdoeken, enz.),
kunstvoorwerpen



U gebruikt ze niet meer, maar zijn ze nog wel **goed, schoon, bruikbaar** voor iemand anders?

Nieuwe zaken (bij voorbeeld op een verjaardag gekregen maar nooit gebruikt), die we kunnen gebruiken als prijs bij het rad van fortuin. Ook spaarzegels (Douwe Egberts, Albert Heijn, bakkerij 't Stoepje, enz.) waarmee cadeau's kunnen worden gekocht, zijn zeer welkom.



Omdat we dit jaar geen rommelmarkt doen, s.v.p. géén spulletjes zoals potten pannen, kopjes, glaasjes, keukengerei, ook geen meubels, tv's, pc's en toebehoren, verlichting. Deze zaken kunt u kwijt bij een kringloopwinkel in de buurt of bij de *Pelgrimshoeve* in Zoetermeer.

Wat we wel kunnen gebruiken: veel handen bij de opbouw van de bazar (vrijdag 23 november) en natuurlijk achter de diverse stands (zaterdag). En veel bezoekers die wat (en nog wat meer) komen besteden. Zet het vast in uw agenda !! Bij twijfel, vraag het de bazarcommissie,



Ineke van den Berg
Henny van Dalen
Jannie Slootweg
Elly Spaans
Gerda en Gerrit Visser
Wim Leenen
Bert van der Sluis
Wouter Müller

Water & Vuur

In het dagblad *TROUW* staat wekelijks een rubriek *Naschrift*, waarin de levens worden uitgelicht van enkele mensen die onlangs het tijdelijke voor het eeuwige hebben verwisseld. Vaak heel indrukwekkend om die verhalen te lezen van mensen die je tot dan nooit hebt ontmoet en waarvan je het bestaan niet vermoedde. Wat valt er toch veel te leren en te genieten van geschiedenissen van mensen. Vaak vind je het jammer dat je ze niet hebt ontmoet, want je zou ze willen vragen over hoe zij hun jaren beleefden, wat voor hen belangrijk was en hoe zij tegen de dingen aankeken.

Net zoals in de krantenrubriek treden in deze column twee mensen, elk met hun levensverhaal, voor het voetlicht. Dat zijn mijn tante Co en Neil Armstrong.

Wat een combinatie! Hebben deze twee dan iets gemeen? Nee, behalve dan hun recente overlijden.

Tante Co heeft het qua leeftijd ver geschopt; zij werd 98. Neil Armstrong bereikte ook ruim de leeftijd van de zeer sterken, maar hij moest met 'slechts' 82 jaar in mijn tante zijn meerdere erkennen. Twee levens, in alles verschillend: in duur, in levensloop, leefomgeving en -omstandigheden, interesses, ambities en carrière, enz.

Behalve hun levenseinde hebben ze ook gemeen dat ze elkaar niet gekend hebben, maar toch weer met één verschilletje: zijn naam zal mijn tante ergens wel bekend in de oren geklonken hebben, maar andersom was dat zeker niet het geval.

Want wie kent Neil Armstrong niet, de eerste mens die voet op de maan zette?

Dat was in de zomer van 1969. Iemand merkte pas al op dat in alle geschiedenisboeken die in de toekomst zullen verschijnen Neil Armstrong genoemd zal worden. De naamsbekendheid van mijn tante Co was veel en veel geringer, ook al liep het aantal bezoekers bij de uitvaartplechtigheid in de tientallen. Je zult haar echter in geschiedenisboeken en biografieën tevergeefs zoeken. Zij heeft dan ook nooit een uitspraak gedaan in de trant van "*t Is een stapje voor een man, maar een enorme sprong voorwaarts voor de mensheid.*" Zo was mijn tante niet en zo iets hoorde niet tot haar



leefwereld. Ze werd in 1914 geboren in Maassluis en ze is altijd in de buurt van de Nieuwe Waterweg gebleven. Zij trouwde met mijn oom Siem. Hij werkte bij de touwfabriek, toentertijd de grootste werkgever van Maassluis. In z'n vrije tijd zat hij bij de muziek: hij speelde met hart en ziel trombone. Zij was op en top huisvrouw die er een eer in stelde haar huis op orde te hebben, netjes en schoon, en haar kinderen goed op te voeden. Zij was er voor man en kroost en zij bestierde haar huishouden zoals dat een goede Hollandse huisvrouw betaamt. De Eerste

Wereldoorlog heeft zij niet bewust meegemaakt, maar de tweede des te meer, maar zo goed en zo kwaad als het ging, sleepte ze haar gezin er doorheen. Ze nam jarenlang haar schoonouders in huis (over mantelzorg gesproken!) Ze was al 'doe-het-zelver' voor die werd uitgevonden. ze kon schilderen, behangen en timmeren. Daarnaast zag zij er altijd piekfijn uit: echt een dame! Ze creëerde een sfeer van gezelligheid, vrolijkheid en gemoedelijkheid. En toen ze op hoge leeftijd bijna niets meer kon zien, nam ze nog enthousiast deel aan de Bijbelkring. Wel had ze aanmerkingen op het verzorgingshuis over het schoonhouden van haar kamer. De vloer werd namelijk niet, zoals het hoort, geboend met een lekker sopje; nee, men zwabberde maar wat met zo'n ding met een

vloepapiertje eronder. Dat leek volgens haar nergens naar! Bij haar afscheidsdienst klonk muziek van André Rieu en na afloop werd een toast uitgebracht op het goede leven dat zij had mogen genieten en voor wat zij zoveel jaren voor gezin, burens, familie, vrienden en buurtgenoten had mogen betekenen. En het was goed zo.

De Spreukendichter had vast iemand als tante Co voor ogen toen hij opmerkte:

"Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen."

En dan die ander, de ruimtevaarder. Neil Armstrong werd in 1930 geboren op een boerderij in Ohio (VS). De liefde voor de luchtvaart begon toen zijn vader hem al heel jong meenam naar een luchtvaartshow. Toen hij zes jaar was vloog hij voor het eerst mee in een vliegtuig en zijn vliegbrevet behaalde hij toen hij 15 was.

Hij studeerde luchtvaart- en ruimteteknik tot hij werd opgeroepen voor militaire dienst. Hij was net 20 toen hij volledig gekwalificeerd marinepiloot werd en meevocht in de Koreaanse oorlog. Armstrong ging daarna verder studeren en werd vervolgens testpiloot. Hij bestuurde o.a. meerdere malen het experimentele raketvliegtuig X-15. Daarmee bereikte hij eens een hoogte van 63 km en een andere keer vloog hij een topsnelheid van 6.600 km/u. Alles bij elkaar testte hij meer dan 200 typen vliegtuigen. Geen wonder dat hij nogal eens betrokken was bij vliegincidenten, maar hij bracht het er elke keer weer levend van af. Hij had een flinke dosis lef en koelbloedigheid, maar gaf ook de indruk afstandelijk te zijn; hij kwam vaak over als een 'ijskonijn'. In 1962 selecteerde de NASA hem als



1956: Neil Armstrong (26 jr)
als testpiloot



astronaut. Bijna was zijn streven naar de maan hem noodlottig geworden door toedoen van de 'vliegende bedstee'. Met dit apparaat werd boven een vliegveld geoefend op de landing op de maan. Toen het gevaarte eens onbestuurbaar raakte, wist Neil Armstrong zich met de schietstoel ternauwernood te redden

Uiteindelijk heeft hij het ultieme bereikt wat een mens kan ambiëren: als eerste een voet zetten op een ander hemellichaam. Je zou toch barsten van trots....!? Maar toen hij daar op het maan-

oppervlak rondliep, was hij er zich pijnlijk van bewust dat hij daar alleen kon zijn dank zij de techniek die hem omhulde: zijn ruimtepak. Als dat hem in de steek liet, was Neil nergens..... Ook de maanlander, een gammal ogend 'insect', was toptechniek, al vind je de daarin toegepaste computertechniek tegenwoordig in elk mobieltje(!) Daarom heeft hij zich nooit 'held' gevoeld, afhankelijk als hij was van die duizenden mensen die dit hadden uitgedacht, berekend, gefabriceerd en gecontroleerd. Al die mensen op wiens schouders hij mocht staan om dit mee te maken. Hij voelde zich uitverkoren en dat maakt erg bescheiden. Of Neil Armstrong een Bijbellezer was, weet ik niet, anders heeft hij toen wellicht gedacht aan Jesaja's woorden: *"... mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen, mijn dienaren zullen zich daar vestigen."* Tot mijn teleurstelling heeft de mens zich 43 jaar na de eerste landing nog steeds niet op de maan gevestigd; aan Neil Armstrong heeft het in ieder geval niet gelegen.

Niet verder vertellen, maar Co en Neil waren water en vuur, want hij kreeg op zijn verzoek een zeemansgraf; zij koos voor crematie.

Adriaan Sala

Laat uw Geest door onze aderen stromen

*Wij weten, God,
dat uw Geest over de aarde waait,
maar vaak bespeuren en begrijpen we Hem niet.
Soms denken we zelfs, dat Hij zomaar waait.
Daarom vragen wij hier en nu: laat uw Geest ons vanavond
vergezellen.*

*Laat Hem als bloed door onze aderen stromen,
zodat we ons hart openstellen om elkaar te verstaan.*

Laat uw Geest ook over de volkeren waaien.

*Laat uw Geest waaien over Europa en het rijke Amerika,
uw Geest die mensen barmhartig en dienstbaar maakt.*

*Laat uw Geest waaien over de Afrikaanse volkeren, in
Nigeria, in Kenia,*

uw Geest die mensen de weg naar vrijheid wijst.

*Laat uw Geest door onze aderen stromen,
uw Geest die ons hart geeft voor andere mensen.*

*die huizen laat openen voor vreemden,
die mensen tot ontmoeting brengt.*

Laat die Geest ons vanavond vergezellen !

(Gebed uit Nigeria)

IN MEMORIAM

Op 25 augustus overleed:

ADRIANA JOHANNA (SJAAN) VAN DER HAVE – KAMERMAN

in de leeftijd van 60 jaar. Ze was de echtgenote van Ton en de (schoon)moeder van Linda en Maikel.



Beste mensen,

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele en mooie kaarten en bloemen die wij voor ons 50-jarig huwelijk van jullie mochten ontvangen. Het was hartverwarmend.

Met hartelijke groet,
Nettie en Kees

Beste mensen,

Heel hartelijk bedankt voor jullie gelukwensen ter gelegenheid van onze 60-jarig huwelijken.

Corrie & Hans
Jannie & Klaas



Een duurzame start

Het traditionele startweekend, het begin van het nieuwe jaar met vele kerkelijke activiteiten, stond dit keer in het teken van *duurzaamheid*. Een paar weken eerder kregen we een enquêteformulier in te vullen om te peilen hoe gemeenteleden denken over *duurzaamheid* en hoe ze vinden dat de kerk daarin staat. Niet zozeer om de duurzaamheid werkelijk te peilen, maar meer om de mensen eens te laten nadenken over het begrip *duurzaamheid*.

Op de startzaterdag ging een dertigtal gemeenteleden na een korte uitleg in groepjes aan de slag in en rond de kerk om allerlei klusjes uit te voeren die op een of andere manier ten goede zouden komen aan de duurzaamheid van de kerk. Waar plantjes en gras groeiden op ongewenste plaatsen werd dat grondig verwijderd, maar tegelijkertijd werd er geplant en gezaaid op plaatsen waar we juist wel wat meer groen zouden willen zien, zowel op de openbare weg als in kleine potjes met het CTK-logo. Er werd gesjouwd met overbodig geworden kasten die een nieuwe bestemming kregen, er



werd schoongemaakt op plaatsen waar de wekelijkse schoonmaak niet aan toe komt. Ook kreeg het zilveren avondmaalstel een serieuze poetsbeurt. Kortom, er werd gewerkt aan onderhoud van gebouw en milieu, allemaal zaken in het kader van duurzaamheid. Na gedane arbeid is het goed rusten, behalve voor Henriëtte Boerma, die een interessante inleiding hield over duurzaamheid, zowel ten aanzien van de kerk als ons persoonlijk.

De gemeenteleden die de enquête hadden ingevuld gaven zichzelf voor duurzaamheid cijfers tussen de 5 en de 8, redelijk positief dus, maar toch ook nog wel voor verbetering vatbaar. Ten aanzien van de kerk kwam als grootste punt naar voren de omgang met 'anderen' in de ruimste zin van het woord.

De organisatie van deze startzaterdag lag in handen van Bo, Engelen, Henriëtte, Ineke, Joke en Kristin, die alle activiteiten prima voorbereid hadden. De traditionele borrel werd verzorgd door de wereldwinkel en in plaats van de al even traditionele barbecue was iedereen gevraagd wat duurzaam te eten mee te brengen, naar voorbeeld van de zeer geslaagde feestmaaltijd tijdens het jubileum van de kerk. Ook nu weer leverde dat een zeer smakelijke maaltijd met diverse soorten eten. En niet te vergeten de bekende soep van Kees!

Een andere vorm van duurzaamheid, recycling, is het zogenaamde gelegenheidskoor: een koor-ad-hoc dat zo nu en dan de kop opsteekt, een paar keer repeteert en dan op



zondag de kerkdienst opluistert. Ditmaal werd slechts eenmaal geïmproviseerd voor de dienst op startzondag. Onder de beïnvloede leiding van Miriam Busse werd het koortje in korte tijd 'gekneed' tot een harmonieus geheel (vonden de deelnemers zelf), begeleid door Berit Bootsma en Peter Dekker. Na de zondagdienst mocht de gemeente er haar oordeel over geven. U begrijpt, de schrijver van dit stukje nam ook deel aan het koortje.

Wouter Müller



COLLECTE-OPBRENGSTEN

juli 2012:

Diaconie	€ 419,78
Kerk	€ 455,66
Wijkkas	€ 238,52
Jeugdwerk PKN	€ 122,89
Aandachtscentrum	€ <u>124,92</u>

Totaal juli 2012 € 1.361,77

augustus 2012:

Diaconie	€ 325,21
Kerk	€ 269,80
Wijkkas	€ 199,06
Kerk in Actie-zending	€ 107,45
Jeugd – wijk	€ 84,50
The Mall	€ <u>121,67</u>

Totaal augustus 2012 € 1.107,69

Zomaar een wijsheid ...



De wereld is als een boek. Wie niet reist, leest maar een enkele bladzij.

Augustinus (ingezonden: Nel van Reedijk)

Van de ZWO-commissie

Opbrengst en besteding van giro 555

De giro 555-actie *Help de slachtoffers van de aardbeving in Haïti in 2010* bracht 11 miljoen euro op. Die opbrengst werd verdeeld onder 15 organisaties die aan de actie deelnamen waaronder *Kerk in Actie* en *ICCO*.

In totaal is door deze organisaties tot nu toe € 85 miljoen bestemd voor hulp. Elf samenwerkende hulporganisaties zetten de resterende opbrengst van € 26 miljoen volgens afspraak vast tot eind 2014 voor onder meer het bouwen en repareren van huizen en het herstel van watervoorzieningen. Ook voeren zij projecten uit om de werkgelegenheid te stimuleren en het onderwijs te verbeteren. Vier organisaties ronden nu af. Zij helpen onder meer 250.000 mensen aan voedsel, 40.000 mensen met veilige huisvesting, 25.000 mensen met medische hulp en 7.000 mensen aan het weer opstarten van werk. Helaas is Haïti een heel arm land. Projecten die duurzaam bijdragen aan de wederopbouw van het land blijven hard nodig. Daarom wordt een deel van de actieopbrengst daar ook de komende jaren nog aan besteed.

INTERACTIEF

Wat is interactief? Inhoudelijk betrokken en persoonlijk verbonden. Een bewogen gemeente die oog heeft voor de nood van de wereld. Gemeenteleden, die zich daadwerkelijk verbonden voelen met christenen wereldwijd. Het is een droom voor elke ZWO-commissie en diaconie. Met *Kerk in Actie* wordt deze droom werkelijkheid.

De landelijke kerk biedt:

- informatie op maat
- de eventuele bijdragen komen ten goede van het gekozen project
- contact met de mensen voor wie men zich inzet
- je kunt zelf een project uitzoeken of een thema of een land om te ondersteunen
- je doet dit samen met de andere kerken uit onze regio

In onze wijkgemeenten is zover mij bekend geen interactieve groep bezig. Wellicht is het nu de tijd om daarmee een begin te maken. Voel je er wat voor om via de computer met andere landen in contact te zijn, neem dan contact op met ondergetekende. Zodra er aanmeldingen zijn, hoor je nader.



KIJKEN MET ANDERE OGEN

Dit is het thema van de zendingskalender 2013. Zoals ook vele vorige jaargangen zijn ook de kunstenaars uit deze kalender op zoek naar de sporen van de scheppende God in hun cultuur en traditie. Deze keer zijn het Indonesische kunstenaars.

BIJZONDERE COLLECTEN:

7 oktober: voor Kerk en Israël
14 oktober: Kerk in Actie voor Zuid Soedan onder het motto 'Ik kan naar school'



Eric Ebbink (ZWO-commissie *Duinzichtkerk/Vredeskapel*)
e-mail: ericebbink@ziggo.nl



BIJBELLEESROOSTER

De één leest iedere dag uit de bijbel, de ander zo af en toe eens een stukje. Of je nu vaak of zo nu en dan eens een bijbelgedeelte leest, je stelt je wel eens de vraag: 'Wat zal ik vandaag eens lezen?' Het 'Bijbelleesrooster' van het Nederlands Bijbelgenootschap kan u helpen om een keuze te maken.

RS

OKTOBER 2012

1	Openbaring 13:1-10	Beestachtig
2	Openbaring 13:11-18	Gebrandmerkt
3	Psalm 128	Gelukkig gezin
4	Judit 1:1-16 en Psalm 2	Volken trekken samen
5	Judit 2:1-20 en Rechters 13:1-24	Wie doet recht?
6	Judit 2:21-3:10 en Rechters 4:1-9	Sterkte
7	Judit 4:1-15 en Rechters 14:10-20	De strijd begint
8	Judit 5:1-24 en Rechters 15:1-8	Op scherp
9	Judit 6:1-21 en Rechters 15:9-20	Uitlevering
10	Judit 7:1-18 en Rechters 16:1-3	Gesloten poorten
11	Judit 7:19-32 en Psalm 56	Help!
12	Spreuken 30:1-14	Wijs en bescheiden
13	Spreuken 30:15-23	Tellen
14	Spreuken 30:24-33	Dierkundeles
15	Spreuken 31:1-9	Moeders wijsheid
16	Spreuken 31:10-31	Leve de sterke vrouw
17	Marcus 10:13-31	Kinderen van het koninkrijk
18	Marcus 10:32-45	Selectief geluisterd
19	Marcus 10:46-52	Weer zien
20	Psalm 124	Onze hulp
21	Judit 8:1-17 en Rechters 16:4-22	Femme fatale
22	Judit 8:18-36 en Rechters 16:23-31	Wie bespot wie?
23	Judit 9:1-14 en Psalm 143	Gebed
24	Judit 10:1-20 en 2 Kronieken 29:1-11	Begin van herstel
25	Judit 10:21-11:23 en 2 Kronieken 29:20-30	Offerdienst
26	Judit 12:1-20 en 2 Kronieken 29:31-36	Gaven
27	Judit 13:1-20 en 2 Kronieken 30:1-12	Terugkeer
28	Openbaring 4:1-11	Open deur
29	Openbaring 5:1-14	Wie verbreekt de zegels?
30	Openbaring 6:1-8	Vier paarden
31	Openbaring 6:9-16	Hoe lang nog?

PUZZEL

De oplossing van het vorige cryptogram:

Horizontaal: 3 misleiding 8 ADO 9 eco 10 teder 11 roes 12 stro 13 StN (Stili Novi = nieuwe stijl) 15 metrisch 17 geel 18 kathedraal 22 Kobe 23 NP (Niet Parkeren) 24 O.O. (Onder Ons) 25 tenue 27 puinruimen 29 Pa 30 rampenplan

Vertikaal: 1 cider 2 tic 3 mattenklopper 4 Sodom 5 eerstgeborene 6 Dornier 7 geschilpunten 14 trede 16 sla 19 TK (Tweede Kamer) 20 hoon 21 Anne 25 tip 26 e-mail / email 28 imam.

Ik hoor wel eens de verzuchting dat deze puzzels veel te moeilijk zijn. Toegegeven: de kronkels zijn soms moeilijk te volgen, maar met wat doordenken en rondvragen, kom je een heel eind! Voor de volgende in ieder geval veel succes!

Adriaan Sala

1		2		3			4		5
6			7		8				
		9				10	11		
12	13					14			
15					16				
				17					
18			19						
		20							
21					22				
		23							
24									
25									

HORIZONTALAAL:

- 1 staat tegenover 'voetenwerk' (10)
- 6 water verhardt 's winters vanzelf (8)
- 9 oor de Euro hadden onze zuiderburen ook hun eigen munt (2)
- 10 ... gaan pa en moe met ons naar de speeltuin ... (3)
- 12 NS + ProRail in één vervoermiddel (10)
- 15 om kaal colbert mee te verfraaien (4)
- 16 je mag iemand geen sul noemen, ook al vervang je alle drie letters (3)
- 17 met de komst van balpen en pc nogal in onbruik geraakt (6)
- 18 bij het in de vorm gieten moet je stuiven vermijden (6)
- 20 valt bij hitte van het dak (3)
- 21 om als een plat lint het parket af te werken (8)
- 23 de grote onbekende (2)
- 24 omdat een deel konisch is, is het niet te gebruiken (10)
- 25 niet alle stenen zijn gelijk, sommige zijn uniek (10)

VERTICAAL:

- 1 vermoeiende wijze van voortbewegen (14)
- 2 het word je duidelijk als je 'zegen', 'boom' en 'tin' goed mengt (12)
- 3 merk dat garant stond voor kwaliteitskeukengerei e.d. (3)
- 4 postzegels? (10)
- 5 maar hoe zit het met de verdiensten van de nichten? (14)
- 7 die zie je als je ze ziet vliegen (4)
- 8 volgt op een vergeefse toezending (6)
- 11 wij zijn van mening dat (2)
- 13 in het kort reclame maken (2)
- 14 om te schoppen (3)
- 17 in plaats van de verwarming een graadje hoger (4)
- 19 iets tussen dunne en dunste (7)
- 22 gaat vooral vergezeld van 'delicti' (5)

